

De stichting Bodhisattva steunt de projecten voor kinderen in nood in Cambodja, die door de heer Billy Barnaart zijn opgericht. Dit houdt in dat alle netto opbrengsten van de stichting die verkregen worden uit alle werkzaamheden ten goede komen aan het onderstaande project

### **JBCF; Jeannine en Billy's Children's Foundation.**

JBCF geeft ondersteunende hulp aan weeskinderen en hun pleegouders in Cambodja. Er zijn onwaarschijnlijk veel weeskinderen doordat aids zorgt voor de dood van de ouders.

Kinderen zonder ouders kunnen straatkinderen worden waarbij de 'ongeschreven' wet is dat zij zodra ze boven de 8 á 10 jaar zijn geschikt geacht worden voor de prostitutie. Door de hulp van JBCF is het echter mogelijk dat weeskinderen door hun familie worden opgenomen of in een gezin die dicht in de buurt woont van hun ouderlijk huis. Door in een adoptiegezin op te groeien is er een grote kans dat het kind zich in een beschermende omgeving kan ontwikkelen en uiteindelijk een goede baan zal kunnen krijgen. .

De hulp van het JBCF bestaat uit het verstrekken van voedsel, schoolgeld voor de kinderen, medicijnen en andere goederen uit donaties aan 21 kinderen samen met hun adoptie gezinnen.

*Om een voorbeeld te geven: een gezin bestaat uit een Opa met vier (wees)kinderen. Opa verdient geld met zijn motodup (motortaxi) voor de vier kinderen en zichzelf. Hiermee kan hij \$30,- per maand verdienen. JCBF vult dit bedrag aan met \$30,- en geeft het gezin een voedselpakket.*

Alle kinderen ontvangen maandelijks een rapport van school over hun aanwezigheid en voortgang. Iedere maand worden alle families door het JBCF bezocht en worden de voortgangsrapporten doorgenomen. Door dit veelvuldig contact ontstaat er een wederzijds vertrouwen en weet ieder adoptiegezin dat ze altijd geholpen zullen worden.

Naast dit project coördineert Billy ook het

### **HPHAO; Hope for People living with HIV/AIDS Organization.**

HPHAO geeft sinds 2002 ondersteunende hulp aan door HIV/AIDS geïnfecteerde mensen en hun families. De hulp bestaat uit de volgende twee belangrijke onderdelen:

HPHAO heeft twee scholen opgezet in de sloppenwijken rondom Phnom Penh. Daar krijgen in totaal 270 kinderen dagelijks onderwijs, twee maaltijden per dag en opvang gedurende de tijd dat de ouders aan het werk zijn. Kinderen hoeven hierdoor niet te zwerven en te bedelen op straat. Ondanks hun armoede en ziekte krijgen zij een kans om kind te zijn en naar school te gaan

HPHAO geeft daarnaast hulp in de vorm van thuiszorg. Families worden geholpen met het omgaan met HIV, en krijgen de benodigde medicijnen. Indien nodig krijgen zij een verwijzing naar het ziekenhuis voor behandeling. Door de samenwerking van JCBF en HPHAO met de pleegouders, kinderen en de scholen, worden kinderen beschermt tegen kinderarbeid en prostitutie. De filosofie van Billy is dat door de hulp van beide organisaties deze kinderen een betere toekomst zullen krijgen. Dat deze kinderen zelfstandig zullen zijn en zonder hulp verder kunnen leven.

*Beide organisaties zijn erkend door het ministerie van Binnenlandse Zaken in Cambodja en krijgen donaties van verschillende organisaties uit onder andere Nederland en Amerika.*

Op dit moment zijn Eline, dochter van Dorien, en Owen, haar vriend aan het werk bij Billy. Zij zorgen dat de administratie voor alle kinderen zodanig op orde komt dat de sponsors in alle vertrouwen het geld weer zullen schenken, zij trachten de administratie zodanig neer te zetten dat het nooit meer in elkaar kan klappen.

Een ontroerend verhaal:

Eline, Owen en Bily gingen op huisbezoek bij een familie waar de vrouw door ziekte halfzijdig verlamd is geraakt. Haar huis staat vier maanden per jaar onder water, wat echter een vaststaand feit blijkt te zijn voor deze familie; ze doen er niet moeilijk over. Echter door de ziekte is de vrouw niet in staat om zichzelf te verzorgen en is wat hygiëne en dergelijke betreft volledig afhankelijk van haar zuster.

Billy pakt de verlamde hand van de vrouw, masseert deze en vertelt haar dit ook zelf te doen. Daarnaast krijgt ze geld voor medicijnen en voedsel om te eten. Billy vertelt haar dat hij voor materiële zaken kan zorgen maar dat zij de enige is die ervoor kan zorgen dat haar hand soepel blijft.

Foto's van de kinderen in Cambodja



**Dit is de brief waarin Eline en Owen een beroep deden op iedereen die het wilde horen, :**

Beste,

Wij zijn Eline Rupert en Owen Strijland.

Wij zijn sinds oktober 2007 op wereldreis.

Na een geweldige reis langs rijkdom en armoede gaan we nu 1,5 maand als vrijwilliger aan het werk in Phnom Penh, Cambodja.

Wij zetten ons in voor de twee bovenstaande projecten

**Om een verschil te maken tijdens ons verblijf zijn wij op zoek naar kleine donaties die hier samen al gauw iets groots kunnen betekenen!!!**

Uw donatie komt goed terecht! Nieuwe speeltoestellen (de oude moeten worden vervangen) skippieballen, springtouwen, nieuwe leesboekjes, posters voor in de klas, nieuwe slippertjes voor de zomer... Voor de weeskinderen bij de pleegouders misschien wel de fiets om naar school te gaan volgend jaar! (\$35,-).

Voor de 270 kinderen begint de zomervakantie! 3 maanden geen les... Maar de kinderen blijven wel op school, geen verre reis of zeilkamp met vriendjes, alleen de lessen gaan niet door.

Wij zorgen er tijdens onze aanwezigheid voor, dat uw donatie goed terecht komt! Op uw verzoek houden wij u persoonlijk op de hoogte met foto's wat we hier met uw donatie doen! Mocht er geld overblijven na ons vertek (29 juli) dan komt dit ook geheel ten goede aan de kinderen.

Dit is de reactie op de vele spontane donaties die toen binnenkwamen:

Zooooo veel lol hebben ze hier nog nooit gehad! De hele week allemaal nieuw speelgoed om mee te spelen!

Een kleine opsomming van wat we met alle donaties uit nederland hebben gedaan:

Hoolahoops  
Skiptballen  
Kleurporloden  
Kleine whiteboards  
Autotjes  
Springelastiek  
Kleurboeken  
Hangmatten  
Schoonmaak spullies  
Sportspullies ( ballen, badminton)  
enz enz enz.....

First aid kids met alle benodigheden  
Voor de twee scholen en de 8 families van JBCF

Fiets voor de twee broertjes van JBCF

Foto woordenboek voor iedereen! die kan lezen in Khmer.

enz enz!

Kussentjes voor het middagdutje, slaapmatten, nieuwe opbergkast voor de kleinste school.

Te veel om op te noemen 😊

De twee heel belangrijke donaties zijn:

1000,- \$ voor een echt dak (metaalplaat) voor de kleine school en  
15 M2 nieuw beton als extra speelruimte op de kleine school.

Met alle donaties die nu binnen komen hebben we nog heel goede doelen: HIV/AIDS medicijnen voor de ouders en kinderen die besmet zijn met dit nare virus.

Nog meer skiptballen 😊 een grote hit! 😊

Wij blijven hier wat langer! spannend! de verkiezingen zijn aanstaande zondag maar wij willen nog blijven! we gaan pas volgende week donderdag naar Vietnam!  
Waar we nu wel ons visum voor gehaald hebben!

We gaan nog een motorrechtje maken naar de scholen (modderwegen), vandaag

waren we met de auto voor de derde keer langs de scholen met de auto maar dat gaat nog maar net door alle regen! Dus morgen ga ik er op uit om een 250CC Honda Baja te huren 😊 jaja ik weet het dat wordt dus spannend 😊 nog nooit op gereden maar moet makkelijk zijn 😊

En we willen nog een keer langer naar de scholen! het zo gaaf om de kids te zien! zeker nu ze je kennen!

Iedereen nogmaals onwijs bedankt voor de donaties!

Eline en Owen

---

### Een ander ontroerend verhaal

Even een warm verhaal. Vanmorgen kwam Thijmen met zijn oma bij mij op bezoek. Thijmen komt vaker mee met zijn oma, die bij mij komt schilderen en hij mag dan mee schilderen. Trudy (zijn oma) doet dan wat geld in het "Cambodja potje" en Thijmen wilde de vorige keer weten waar dat voor was en dit hebben we hem uitgelegd. Vanmorgen kwam Thijmen met een zelfgemaakt lego "spaarhuisje" met gleuf voor centjes, die hij er ook had ingedaan, voor de weeskinderen. Dit was geheel op eigen initiatief en naar eigen ontwerp gebeurd. Met een blij gezicht werd het spaarhuisje geleege in het Cambodja potje. Thijmen is in april vijf jaar geworden.

hartelijke groet

Bertine