

Deze reader is voor € 10,- te bestellen via info@stichtingbodhisattva.eu.

MILAREPA

De reader:

De reader is zodanig opgezet dat het leven van Milarepa ineengevlochten is met de theorie van de tantra. Het leven van Milarepa staat in het zwart gedrukt en de tantra in het blauw.

De filosofie van de tantra is eigenlijk heel eenvoudig: gebruik alle energie en transformeer deze naar neutraliteit. Daar de tantra zo'n verfijning van de geest tot uitdrukking wil brengen vraagt deze theorie een heel grote concentratie. Het is gelijk het beklimmen van een heel hoge berg waar de lucht zo ijl is dat alle energie ingezet wordt om van de ene stap naar de andere te gaan en te zijn.

Door de filosofie te koppelen aan het leven van Milarepa waarbij we meegenomen worden naar de strijd, die in zijn geest plaatsvindt en we deze naar alle waarschijnlijkheid kunnen doortrekken naar de eigen geest, blijft onze concentratie waarschijnlijk gedurende het hele traject gehandhaafd.

De theorie en de praktijk komen samen en daardoor zijn we in staat in transparantie te schouwen, te ervaren, te transformeren; kortweg gezegd: we leven!

Bovendien zijn we in deze reader in staat om het leven van Milarepa in zijn geheel te lezen door alleen het zwart gedrukte te lezen én door alles wat in het blauw gedrukt staat te lezen volgen we de tantrische leerstellingen.

Veel dank aan Paulien Quik, die de reader taalkundig doornam en waar nodig aanwijzingen gaf.
Veel dank aan Peter Schuh, de tantrische medebergbeklimmer.

Dorien Quik

Bilthoven, april 2013

Deze reader is voor € 10,- te bestellen via info@stichtingbodhisattva.eu.